

Liturgie voor zondag 23 december, 4^e Adventszondag

Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong

welkom en mededelingen

zingen Gez. 124

stil gebed

votum en groet

zingen Weerklank 46* (Mel. Gez. 66, zie pag. 2)

tien geboden

zingen Ps. 119 : 6 NB

gebed

schriftlezing Luc. 1,26-45

zingen Opw. 689

verkondiging

zingen Gez. 451

kinderen uit kindernevendienst

zingen Kow. 163

dankgebed

collecte tijdens voorspel

zingen Ps. 98 : 3 en 4 OB

zegen

Avonddienst: 18.00 uur, ds. A. Wagenaar, Wierden

Mededelingen	
Voorzang	Lb. 124: 1, 2, 5
Stil gebed	
Votum en groet	
Zingen	Ps. 43: 3, 4 OB
Gebed	
Schriftlezing(en)	Jer. 33: 1-3/6-11/14-18/23-26
Zingen	Ps. 136: 1, 11 OB
Verkondiging	De Heere Jezus, onze gerechtigheid
Zingen	Ps.72: 1, 4 NB
Dankgebed	
Collecten	
Zingen	Ps.72: 6, 7 NB
Geloofsbelijdenis	
Slotzang	Geloofsbelijdenislied (zie bijlage op mel. van Lb. 135)
Zegen	

Orgel: Wim/Arie

Beamer: Bart

Piano/zang: Joël/Jacob

Geluid: Herre

* Weerklank 46 - Mijn ziel looft God, mijn Heer
De lofzang van Elisabeth

1 Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?

2 Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.

3 Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer,
die ook bij mij komt wonen.

4 God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.