

Liturgie voor zondag 2 december 2018, 1^e advent

Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong

welkom en mededelingen

zingen Opw. 733

stil gebed

votum en groet

zingen Ps. 5 : 1 en 3 NB

tien geboden

zingen Ps. 25 : 2, 6 en 10 NB

kinderen naar nevendienst

gebed

schriftlezing Psalm 5

Luc. 2: 29-32

zingen Ps. 27 : 2 en 7 NB

verkondiging

zingen Ps. 63 : 1, 2 en 3 NB

kinderen terug van nevendienst

zingen Als je bidt, zal Hij je geven (Hemelhoog 101)

dankgebed

collecte tijdens voorspel

zingen Opw. 582

zegen

Avonddienst: 18.00 uur, student Aart-Jan de Jong

Mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang Psalm 150: 1 en 2 DNP (tekst op pag. 2)

Stil gebed

Votum

Zingen Psalm 24: 1, 2 en 5 NB

Gebod

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 - 18 (NBV)

Zingen Psalm 119: 30 OB

Verkondiging Ik wil wel...

Zingen Opw. 389 (create in me a clean heart)

Dankgebed

Collecte tijdens voorspel

Zingen Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Geloofsbelijdenis

Zingen Meer en meer (tekst op pag. 2)

Zegenbede

Orgel: Arie/Wim

Beamer: Coen/Wouter

Piano/zang: Joanne/Anouk

Geluid: Herre

<p>Meer en meer</p> <p>Refrein Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, ik wil meer gaan lijken op Hem.</p> <p>Couplet 1 In alles wat ik ben en alles wat ik doe wil ik zijn zoals Jezus dat wil. Dus ook op elk moment en niet zo 'af en toe' want dat maakt een heel groot verschil.</p> <p>Couplet 2 Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien omdat ik een getuige wil zijn. Al ben ik nog wat jong, nou en! en bovendien is voor Jezus niemand te klein.</p> <p>Couplet 3 Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan, daarom geeft God zijn Heilige Geest. Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan, zonder Hem was ik nergens geweest.</p>	<p>Psalm 150, de nieuwe psalmberijming</p> <p>1. Halleluja, wereld, kom: prijs God in zijn heiligdom. Prijs Hem om zijn grote macht, om zijn weergaloze kracht. Prijs Hem, want Hij is verheven. Laten hoorn en harp en lier, tamboerijn en dansplezier Hem de hoogste hulde geven.</p> <p>2. Prijs Hem allen, prijs Hem luid met de snaren en de fluit. Prijs Hem, geef Hem eer en dank met de schelle bekkenklank. Prijs Hem slaand op de cimbalen. Laat een loflied altijd weer klinken voor de hoogste HEER. Prijs Hem wie kan ademen!</p>
---	---