

Liturgie voor zondag 2 september 2018

Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong

mededelingen	
zingen	Ps. 147 : 1, 3 en 5 DNP (tekst op pag. 2)
stil gebed	
votum en groet	
zingen	Ps. 121 : 1 en 4 NB
de woorden van Gods verbond	
zingen	Ps. 32 : 4 OB
kinderen naar kindernevendienst	
gebed	
schriftlezing	2 Kon. 24: 8-17; 25: 8-12 en 27-30 (NBV) Zach. 2: 5-9 (NBV)
zingen	Opw. 350
schriftlezing	Matt. 9:35-38; 11: 28-30 (NBG '51)
zingen	Ps. 126 : 1 en 2 NB
verkondiging	
zingen	Gez. 32
bevestiging diaken	
zingen	Ps. 134 DNP (tekst op pag. 2)
kinderen terug van kindernevendienst	
zingen	Wees niet bang
dankgebed	
collecte	
zingen	Opw. 590
zegen	

Avonddienst: 18.00 uur, ds. A. van de Bovekamp, Veenendaal-Bethel

Mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang	Gezang 87 : 1, 2, 3, 4 en 5
Stil gebed	
Votum	
Zingen	Psalm 33 : 1 en 2 DNP (tekst: zie onder)
Gebed	
Zingen	Psalm 33 : 4 en 6 DNP (tekst: zie onder)
Schriftlezing	Galaten 2 vers 15 - 21
Zingen	Psalm 32 : 1 en 4 oude berijming
Verkondiging	thema: Wie ben ik?
Zingen	Gezang 16 : 1 en 2
Dankgebed	
Collecte	
Zingen	Opwekking 670 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis	
Zingen	Opwekking 670 : 3 en 4
Zegen	

Orgel: Gerben

Beamer: Bart

Piano/zang: Maartje/Gera

Ps. 147 : 1, 3 en 5 DNP

1. Wat is het goed om God te eren,
om blij voor Hem te musiceren.
De HEER maakt van zijn stad van vrede
de mooiste stad van alle steden.
Zijn volk, van huis en haard verdreven,
zal Hij een nieuwe toekomst geven.
Hij zal de diep bedroefden helpen,
het bloeden van hun wonden stelpen.
3. Zing om de beurt om God te danken.
Haal uit de harp de mooiste klanken.
Prijs Hem die luchten laat betrekken,
het blauw met wolken kan bedekken.
Prijs Hem die regen neer laat stromen,
zodat het gras weer op kan komen.
Prijs Hem die dieren voer zal geven.
Hij houdt de jonge raaf in leven.
5. Jeruzalem, prijs God, je koning,
vanuit je hart, vanuit zijn woning.
De HEER zal jou, zijn stad, besturen.
Hij stut je poort, versterkt je muren.
Zijn zegen zal Hij aan je geven:
zijn volk mag weer in vrede leven.
Wie in je woont, zal Hij behoeden;
met heerlijk brood zal Hij hen voeden.

Ps. 134 DNP

1. U die de HEER dient nacht en dag,
die Hem gehoorzaamt vol ontzag,
richt u van harte tot de HEER
en zegen Hem, bewijs Hem eer.
2. Laat Hij die alles heeft gemaakt
en die er zorgzaam over waakt
u zegenen met overvloed.
Zijn vrede maakt het leven goed.

Psalm 33 : 1 en 2 DNP

1. Juich, wie de HEER van harte eren;
laat horen dat je vrolijk bent.
Bewijs Hem eer, ga musiceren,
bespeel bezielde je instrument.
Zing bij de akkoorden
vreugdevolle woorden
met je hart en stem.
Maak unieke klanken
om de HEER te danken;
speel vol vuur voor Hem.
2. De HEER zal nooit zijn woorden breken;
het is betrouwbaar wat Hij zegt.
Zijn werken op de aarde spreken
van goedheid, liefde, trouw en recht.
Zijn bevel bepaalde
dat het zonlicht straalde.
Land en oceaan
heeft de HEER gescheiden.
Zeeën en getijden
zijn door Hem ontstaan.

4. Het volk dat met de HEER wil leven
is rijk: het mag zijn natie zijn.
Hij kijkt, hoog op zijn troon verheven,
naar alle mensen, groot en klein.
Wat zij overleggen,
nog gaan doen of zeggen,
weet de HEER meteen.
Hij die hen creëerde
en uit niets boetseerde
kijkt door alles heen.

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.