

## Liturgie voor zondag 15 juli 2018

### Morgendienst: 11.15 uur, ds. J.J. Poutsma, Didam, GKv

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Zingen Opw. 354

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Ps. 84: 1, 2, 3 OB

Wet en Hoofdsom

Zingen Alles wordt nieuw III:7 Jezus, diep in de woestijn (tekst pag. 2)  
(= NLb. 339)

Kinderen naar nevendienst

Gebed

Schriftlezing Deut. 6: 10-19 en Mat. 4: 1-11

Zingen Lb. 172

Verkondiging n.a.v. Mat. 4: 1-11

Thema: Tegen de vuile oorlog van satan voert Jezus de schone oorlog van Zijn Vader

- Hij ondergaat de vuile oorlog

- Hij wint in de schone oorlog

Zingen Lb. 107

Kinderen terug van nevendienst

Kinderlied Hemelhoog 389 Ben je groot of ben je klein

Dankgebed

Collecte tijdens voorspel

Zingen Opw. 268

Zegen

### Avonddienst: 18.00 uur, leesdienst, br. Hans Bulten

Mededelingen

**Voorzang** Psalm 27: 5, 7 (OB)

Stil gebed

Votum

**Zingen** Opwekking 125

Gebed

**Zingen** Psalm 33: 7, 8 (NB)

**Schriftlezing** Habakuk 2 (NBG)

**Zingen** Psalm 52: 7 (OB)

Verkondiging over Habakuk 2

**Thema:** De rechtvaardige zal leven door zijn geloof

**Zingen** Psalm 62: 4, 5 (NB)

Dankgebed

Collecte

**Zingen** SB 17: 1, 2, 3

Geloofsbelijdenis

**Zingen** Opwekking 598

Zegenbede

Orgel: Arie/Wim

Beamer: Bart

Piano/zang: Marcel/Marije

## Inhoud Alles wordt nieuw III:7 Jezus, diep in de woestijn

- Strofe 1 (Jezus, diep in de woestijn) correspondeert met de gegevens uit Mattheus 4:1-2. Daarbij valt op dat de sleutelwoorden *Geest* en *duivel* in het lied ontbreken.
- Strofe 2 (Veertig dagen zonder brood) vat samen, hoe Mattheus 4:2-4 de broodvraag aan de orde stelt met het antwoord van Jezus: "Er staat geschreven: niet alleen van brood zal de mens leven". De duivel (de verzoeker) wordt in deze strofe aangeduid als 'zijn tegenspreker' voor wie Jezus niet is bezwiken. Opgemerkt moet worden dat deze strofe in 'Alles wordt nieuw' anders begint. Daar staat 'Stenen nam Hij niet voor brood'.
- Strofe 3 (Alle rijkdom, alle macht) en strofe 4 (Jezus zei: Ik kniel niet neer) zijn compilaties van de twee andere 'verzoeken', die van de visie vanaf 'het dak des tempels' (Mattheus 4:5) en van het zicht op 'al de koninkrijken der wereld'(Mattheus 4:8). Jezus kan weerstand blijven bieden tot het einde van de satanische beproevingen, omdat Hij het 'in de zware strijd / met Gods woorden [bleef] wagen'(strofe 5). (Bron: Documentatieblad bij Zingend Geloven I-15).

Bron: <https://oje.home.xs4all.nl/txt/hannalam/ENIGE%20GEZANGEN.htm>

Tekst:

1

Jezus, diep in de woestijn,  
eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd  
veertig lange dagen.

2

Stenen nam hij niet voor brood,  
Hij is niet bezwiken,  
ook al was de honger groot,  
voor zijn tegenspreker.

3

Alle rijkdom, alle macht  
lagen in zijn handen,  
als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander.

4

Jezus zei: Ik kniel niet neer,  
want er staat geschreven:  
Bidt alleen tot God de Heer,  
dien hem heel je leven.

5

Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen.