

Liturgie voor zondag 27 mei 2018, Viering Heilig Avondmaal Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong

welkom en mededelingen

zingen Ps. 85 DNP* (tekst op pag. 2)

stil gebed

votum en groet

zingen Ps. 100 NB

de geboden van God (PPT)

zingen Opw. 245

kinderen naar kindernevendienst

gebed

schriftlezing Kol. 3,12-17

zingen Ps. 35 : 10 NB

verkondiging

zingen Opw. 123

formulier

zingen Gez. 7 : 4

aan de tafels:

lezen bijbelgedeelte

zingen Gez. 463 : 4

lezen bijbelgedeelte

zingen Gez. 182 : 6

lezen bijbelgedeelte

zingen Gez. 242 : 5

kinderen terug van kindernevendienst

zingen maandlied

dankgebed

collecte

zingen Ps. 149 : 5 NB

zegen

Avonddienst: 18.00 uur, ds. A. Wagenaar, Almelo, dankzegging H.A.

Mededelingen

Voorzang: Ps 42: 1 OB

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps 116: 7, 10 OB

Gebed

Zingen: Lb 360: 1

Viering H.A.

Schriftlezing: Ef. 5: 15-21 NBV

Zingen: Lb 360: 3

Schriftlezing(en): 2 Kon.3: 1-24

Zingen: Ps 105: 16, 18 NB

Verkondiging: Ga maar vast graven!

Zingen: Sb 8: 1, 3

Dankgebed

Collecten

Slotzang: OTH 150 Heer, U bent mijn leven

(=Hemelhoog 479 of YFC 62 ?) (tekst op pag. 2)

Zegen

Orgel: René Beamer: Sander Piano/zang: Maartje/Anouk

* DNP 85

1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
U gaf uw land weer vrede en herstel.
Het volk had grenzeloos veel kwaad gedaan;
toch keek U hen niet op hun zonden aan.
U gaf genade, geen gegronde straf,
uw woede wendde U volledig af.
Denk toch aan toen en keer opnieuw het tij.
Wees niet meer boos en maak ons land weer vrij.

2. U blijft toch niet verbolgen voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Breng ons tot leven en bevrijd ons weer.
Wat zullen wij dan blij in U zijn, HEER!
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om te vernemen wat de HEER ons zegt.
Hij spreekt van vrede voor wie van Hem houdt.
Maar, volk, verval niet in je oude fout.

3. Zijn redding komt: God geeft weer perspectief,
want Hij heeft wie Hem dienen vurig lief.
Er zal weer vrede komen in het land.
De liefde en de trouw gaan hand in hand.
Recht en verzoening kussen eens elkaar;
het land geeft goede oogsten jaar op jaar.
Gerechtigheid maakt voor de HEER ruim baan,
zij is de weg waarlangs zijn voet zal gaan.

Op Toon Hoogte 150

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk